



KerkLevenin

Drempt & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond

Jaargang 6 nummer 9 - oktober 2023

1 Zaa-en, maai-en, oog-sten.
 Dank de Al-ler-hoog-ste
 voor zijn zorg om ons be-staan.
 Hij biedt ons dit al-les aan.



Kopij voor de **November**-editie graag
uiterlijk **27 Oktober** bij de redactie(s)

KerkLeven in Colofon



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 0314-382002 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLeven in verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

KerkLeven in Kerkdiensten Oktober - November

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website				
Zo. 22-10	10:00	ds. Karin Spelt	Hoog-Keppel	Viering van het Heilig Avondmaal, kinderkerk
Zo. 29-10	10:00	Oecumenische viering	Achter-Drempt	Samen met Achter-Drempt
Zo. 5-11	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	Oogstdienst
Zo. 12-11	10:00	ds. Elise Wijnands	Hummelo	Gezamenlijke dienst
Zo. 19-11	10:00	ds. Jolanda Voorhaar	Hoog-Keppel	
Zo. 26-11	10:00	ds. Karin Spelt	Hoog-Keppel	Eeuwigheidszondag, kinderkerk
Hummelo				
Zo. 22-10	10:00	dhr. Herman Haan	Dorpskerk	
Zo. 29-10	10:00	pastor Mia Tankink	Dorpskerk	
Zo. 5-11	10:00	mw. Jansje Ruiterkamp	Dorpskerk	Oogstdienst
Zo. 12-11	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	Gezamenlijke dienst met D&O
Zo. 19-11	10:00	pastor Rien Baauw	Dorpskerk	
Zo. 26-11	10:00	ds. Joop Jansen Schoonhoven	Dorpskerk	
Wichmond				
Zo. 22-10	10:00	ds. H. Oostdijk (Steenderen)	Dorpskerk	
Zo. 29-10	10:00	ds. J. Pley - Inia (Winterswijk)	Dorpskerk	
Wo. 1-11	20:00	ds. J. Krajenbrink (Vorden)	Dorpskerk	Dankdag voor Gewas en Arbeid
Zo. 5-11	10:00	ds. M. Benard (Wierden)	Dorpskerk	
Zo. 12-11	10:00	ds. W. Blanken (Zutphen)	Dorpskerk	Viering Heilig Avondmaal
Zo. 19-11	10:00	ds. R. Den Hartog (Vorden)	Dorpskerk	
Zo. 26-11	10:00	ds. D. Van Alphen (Zutphen)	Dorpskerk	Laatste zondag kerkelijk jaar

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



En wat maken jullie je zorgen
over kleding?
Kijk eens naar de lélies,
kijk hoe ze groeien in het veld.
Ze werken niet en weven niet.

Matteüs 6:28

Bron: Nieuwe bijbelvertaling 21.

Protestante Kerk



KerkLeven in
Volgende nummers

Editie
november
december
januari

Kopijdatum
27 oktober
24 november
30 december

Verschijnt
14 november
12 december
16 januari

Wat blijft je bij?

Onlangs zag ik een video-opname van een interview met de pas geëmeriteerde Utrechtse neerlandicus/mediaevist Frits van Oostrom. Een m.i. interessant gesprek over zijn nieuwe boek "de Reynaert", een Vlaams epos, waarin de bekende sluwe vos de hoofdrol speelt. Reynaert neemt iedereen te grazen en wie zich enigszins verdiept in dit fabelachtige verhaal herkent in de ten tonele gevoerde dieren allerlei menselijke types en hoogwaardigheidsbekleders. Reynaert wordt door mededieren aangeklaagd in een proces bij koning Nobel en allengs blijkt dat hij echt een verderfelijk sujet is, maar ook van de andere dieren, zijn slachtoffers, wordt duidelijk dat ze niet helemaal zuiver op de graat zijn. De schrijver kan zonder veel risico te lopen kritiek spuien op allerlei figuren uit de middeleeuwse samenleving, want het zijn toch dieren!? In het hierboven even aangehaalde gesprek (gegevens hieronder) vermeldt Van Oostrom met ere een leraar Nederlands die hem zoveel liefde en waardering voor het vak waarin hijzelf later zou excelleren heeft bijgebracht. In het onderwijs is degene die het vak geeft belangrijker dan het boek waaruit de les gegeven wordt. Bleek ook gisteren weer. Ik was aanwezig bij een beperkte reünie van de School met den Bijbel in Vorden en inderdaad: de meesters en juffen passeerden de revue en niet de boekjes waaruit we destijds les kregen. In het middelbaar onderwijs waar ik tientallen jaren werkzaam was, moesten we om de zoveel jaar ons buigen over een andere, modernere lesmethode waar dan een boek bij hoorde dat leidend moest zijn. Heb wel eens gehoord dat in het centralistische Frankrijk, van Marseille tot Lille en van Brest tot Straatsburg, dezelfde lesmethode met bijbehorend boek wordt gebruikt en dat de inspectie kan controleren of je als docent bijv. in oktober wel zo ongeveer in het voorgeschreven hoofdstuk of onderwerp bezig bent met je les. Als dit verhaal niet (meer) klopt, bij voorbaat mijn excuses. Ik heb het niet concreet onderzocht, maar, indien het echt zo zou gaan daar, ook dan zou de docent zelf het vak boeiend moeten maken. Deze overwegingen brengen me er nu toe om dan ook even het Boek der Boeken ter sprake te brengen. Een zeer belangwekkend boek, ongetwijfeld, maar als we de Leermeester bij uitstek er niet in horen spreken, is het een dode letter (2 Cor. 3:6). De schrijver van het boek Prediker zegt (12: 9,10) dat hij ernaar gestreefd heeft om zorgvuldig op te schrijven wat hij van belang achtte. En wie zijn spreuken en wijsheden goed in zich opneemt, vergeet ze nooit meer. In Prediker 12:11 staat het zo: "ze zitten spijkervast!" Ze zitten in je geheugen gegrift. En van wie komen die wijze woorden? Salomo zegt hier dat ze gegeven zijn door een herder ... Daarbij zal hij vast aan zijn afkomst hebben gedacht. Zijn vader David was niet alleen koning, maar was ook ooit herder geweest, denk maar aan Psalm 23. Misschien zit wel geen enkel bijbelwoord zo vast in uw geheugen als dit: "De Heer is mijn herder!" Ook als lied vele malen vertolkt. In onze liedbundel staan maar liefst acht varianten en die had men moeiteloos met nog meer versies kunnen uitbreiden. U vergeet die woorden nooit meer en van wie hebt u ze geleerd? Van uw ouders? Op school? Van een voorganger? Wat mij betreft mag u er ook van uitgaan, dat het een woord van de Heer zelf is: "de grote herder der schapen" (Hebr. 13:20). Mogen Zijn woorden u bij blijven!

- Barend Verkerk - scriba Protestantse Gemeente Hummelo

<https://www.youtube.com/watch?v=DeSu4lf8cpY>

<https://dereynaert.nl>





AARDAPPELKOEKEN

Ingrediënten voor ca. 8 koeken

Ingrediënten

- 400 gr aardappels (bij voorkeur kruimig)
- 200 gr zoete aardappels beide schillen en grof raspen
- 2 uien, grof raspen
- 1 bosje selderij, peterselie, bosui of koriander, naar smaak, fijngesneden
- 1/2 eetlepel kerrie
- 2 eetlepels bloem
- 1 ei
- 1 eetlepel citroensap
- snuf zout
- olie om in te bakken

Bereidingswijze:

Meng in een kom de geraspte aardappels met de uien, bloem, kerrie, zout, ei en de fijngesneden kruiden. Verhit de olie in een koekenpan. Schep 4 bergjes beslag in de pan en druk ze met de bolle kant van een lepel tot een dikte van ca.

1 cm., bak ca. drie minuten, keer dan om en bak de andere kant goudbruin. Laat de koeken op keukenpapier uitlekken. Geef hierbij een chutney of een eenvoudige salade.

Bron:

naar een recept van claris Beatrijs Corveleyn, in: Clara's Bron, recepten voor een eenvoudig leven en (h)eerlijk koken, Berne Media, 2017

EENVOUDIGE AARDAPPELKOEKEN



Dierendag op 4 oktober herinnert aan Franciscus van Assisi die dieren en planten als zijn broeders en zusters beschouwde. Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Passend is het om op deze beide dagen geen vlees te eten, daarom een vegetarisch recept. Franciscus zag af van rijkdom en macht, en keerde zich in alle eenvoud tot God. Daarom een eenvoudig recept.

In zijn Zonnelied getuigt Franciscus van Assisi van zijn geloof in broeder- en zusterschap met alles wat leeft op de aarde. Paus Franciscus gaf daarom een encycliek de naam 'Laudato-Si'; de woorden waarmee dit Zonnelied begint. Deze encycliek is een warme aanbeveling om te zorgen voor de aarde, ons gemeenschappelijke huis.

AARDAPPELS

De aardappel komt, evenals zijn broertje de zoete aardappel, oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. In 1540 kwamen de aardappelknollen naar Europa. De zoete aardappel bevat vitamine A, de gewone aardappel vooral vitamine B. Ze vormen beiden een van de belangrijkste basisvoedingsmiddelen in vele landen. Broederlijk samen verwerkt in dit gerecht. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Predikant: ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

Scriba: Marian Lusink • tel.: 0313-479174 • e-mail: scriba@kerkdrempel.nl

Website: www.kerkdrempel.nl

Van de predikante



Herfst

Het jaargetijde van de herfst is aangebroken. We ervaren het steeds meer in de natuur om ons heen. De bomen beginnen te kleuren. Het wordt wat vochtiger en eerder donker. De geuren van de herfst hangen in het bos. Op het land wordt de laatste oogst binnen gehaald. Bij de herfst horen verschillende thema's. Ze komen ook terug in de diensten en activiteiten in de kerk. Het is een tijd van oogsten.

Op zondag 5 november vieren we de oogstdienst in de kerk van Drempt. Een dienst om stil te staan bij de oogst van het land en de oogst van ons leven. Deze keer wil ik nadenken over de begrippen kwantiteit en kwaliteit. Wij mensen hebben de neiging om te kijken naar de grootte van de opbrengst van de oogst. We zijn blij als er veel oogst is. De oogst in de agrarische wereld is het steeds meer gaan draaien om massaproductie, met bio industrie als gevolg. Maar het is misschien veel waardevoller bezig te zijn met de kwaliteit van de oogst. Misschien wat minder, maar wel met een goede kwaliteit.

Dat geldt ook voor de oogst van ons leven. Bij het ouder worden bijvoorbeeld. Er is misschien niet zoveel nieuws te oogsten. Maar dan is het des te belangrijker om te kunnen genieten van het kleine dat je toevalt. Iemand vertelde me over de verwondering over een klein plantje in haar tuin, dat zomaar uitgroeide tot een mooie plant dat verrassend veel mooie bloemen gaf. Het is levenskunst als je daarvan kunt genieten.

Naast een tijd van oogsten is de herfst ook een tijd van loslaten, van afscheid nemen en verlies. De bladeren vallen van de bomen. We nemen afscheid van het volle leven van de zomer. Van haar uitbundigheid en warmte. En gaan de verstilling van de winter in. Het is een tijd, waarin we stil staan bij de mensen die we hebben verloren. Op 2 november is het Allerzielen en stellen we onze kerken open om een lichtje aan te steken.

Op 26 november is het eeuwigheidszondag en noemen we de namen van de mensen die zijn overleden. De tijd van loslaten stelt ons vragen.

Hoe ga je om met tegenslagen, met veranderingen, met ziekte en verlieservaringen? Hoe ontwikkel je veerkracht? Op dinsdag 21 november is er in het Kerkhuis een avond over de kunst van het loslaten, over omgaan met verlies en rouw.

Oktober

*De laatste vruchten
worden één voor één geplukt
en tussen
blozende herinneringen
droog en koel gelegd.
Daarin de struiken
van oktober hangen druppels
waarin weemoed kruipt
tussen de glinsteringen
van het ogenblik.*



Twee vragen.....???

Film in het Kerkhuis op de middag?

De afgelopen jaren zijn er regelmatig filmavonden in het Kerkhuis in Hoog-Keppel geweest. Ik vind het waardevol samen een goede film te zien en er nog even over na te praten. Ik hoor van verschillende mensen dat ze niet graag in de avond meer weg gaan. Of dat ze niet goed kunnen slapen als ze in de avond nog intensief bezig zijn. Daarom wil ik uitzoeken of er belangstelling is in de maanden waarin het vroeg donker een film te laten zien in de tweede helft van de middag. Het idee is om 14.30 uur te beginnen met thee. De film kan dan met een kleine pauze gedraaid worden tussen 15 en 17 uur. Daarna is er nog een drankje en tijd om na te praten. Misschien is het ook leuk om een maaltijdsoep te maken en te zorgen voor wat brood. Wie wil kan dan ook nog even samen eten, zodat je dat thuis niet meer hoeft te doen.

Graag krijg ik reacties op dit voorstel. Als u het een leuk idee vindt en mee wil doen, dan kunt u me dat laten weten. Als er genoeg belangstelling is hoop ik in november en januari een middag te plannen.

In gesprek over.....?

Een paar weken geleden sprak iemand mij aan na de kerkdienst: 'Ik zou nog wel eens met je door willen praten over wat je vandaag in de preek hebt gezegd'. Eerlijk gezegd gebeurt dat niet zo vaak. Natuurlijk ben ik op de vraag in gegaan en de week erna een keer op bezoek gegaan.

We hadden een mooi gesprek, waarin we deelden wat ons aanspreekt en waar we inspiratie uit halen. En waar we vragen bij hebben. Het gaf me veel voldoening. Ik merk dat ik het inhoudelijk onderlinge gesprek mis. Ik heb de afgelopen jaren geprobeerd een kleine gesprekskring o.i.d aan te bieden. Maar de belangstelling is altijd heel minimaal. Maar misschien zijn er wel mensen die het leuk vinden een keer individueel verder te praten over iets wat u aan het denken heeft gezet in een dienst. Of waar u een vraag over hebt of wat meer over wilt weten. Laat het mij gerust weten. Ik maak graag tijd vrij om een keer langs te komen.

-ds. Karin Spelt

Bij de diensten

Zondag 22 oktober Viering van het avondmaal met de kinderen



Deze zondag vieren we in de kerk van Hoog-Keppel het avondmaal met elkaar. Graag wil ik deze zondag de kinderen van de kinderkerk een keer iets vertellen over de betekenis van het avondmaal en ze mee laten doen met de viering. De kinderen zijn tegenwoordig niet zo vaak meer in de kerk. Het avondmaal maken ze meestal niet mee. Het is goed als ze de waarde van het ritueel van samen delen en de gemeenschap met Christus vieren leren kennen.

Na een eerste uitleg in de kerk gaan ze naar de kindernevendienst. Daar krijgen ze nog wat meer uitleg over de achtergrond van het avondmaal. Als ze terugkomen mogen ze mee doen. Natuurlijk is er voor hen druivensap in plaats van wijn. Ik zal de liturgie voor het avondmaal ook in voor hen toegankelijke taal proberen te vertalen.

Allerzielen donderdag 2 november 16.30 tot 18.00 uur

*Seizoenen, jaren
kinderen, geliefden
alles komt en gaat.
Wat wij bewaren
zijn de beelden
die nog blijven spreken*

*over innigheid van leven
en over pijn van sterven.
Zoals elk blad dat valt
gevoeld heeft
in zijn fijnste nerven.*



Ieder jaar op 2 november, de dag van Allerzielen, is er op veel plaatsen, in kerken en op kerkhoven, gelegenheid om stil te staan bij een geliefde die is overleden, bij iemand die we missen. Dan is het fijn om daar een goede plek voor te hebben. Een plek waar rust is en stilte, waar plaats is voor je verdriet en je herinneringen.

Zo'n plek kan de kerk voor jou, voor iedereen zijn.

Daarom zetten we de deuren van onze kerken open.

Binnen klinkt zachte muziek en branden kaarsen.

En is er voor iedereen gelegenheid om zelf voor iemand een kaarsje op te steken. Voor wie dat wil is er gelegenheid voor ontmoeting of gesprek.

Iedereen is van harte welkom!

**Waar: St. Joriskerk, Kerkstraat 1, Voor-Drempt
Dorpskerk Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, Hoog-Keppel**

Zondag 5 november Oogstdienst St. Joriskerk Drempt

Op de eerste zondag van november staat de oogst centraal.

Het is mooi om te kunnen oogsten in je leven. Letterlijk de oogst van je tuin of het land. Maar er zijn nog veel andere manieren waarop je kunt oogsten. Als je ergens hard voor hebt gewerkt is het fijn resultaat te zien. Ook in ons persoonlijk leven mogen we soms oogsten. Je moet er ook oog voor hebben. Het gaat niet om de hoeveelheid. Soms zit het in kleine dingen. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit is belangrijk. We hopen ook weer een persoonlijk verhaal van iemand die werkt in de agrarische sector een plek te geven.



Op zaterdag 4 november kunt u tussen 15.00 en 16.30 uur producten van de oogst naar de kerk in Drempt brengen.

De producten zijn na de dienst op zondag te koop. Zo hopen we met onze bijdrage het werk van de diaconie te ondersteunen.



Zondag 12 november Gezamenlijke kerkdienst in Hummelo

We hebben veel positieve reacties gehad op de gezamenlijke vieringen met de PG Hummelo. Deze zondag zijn we te gast in Hummelo. In oktober zijn de leden van het moderamen van beide kerken weer bij elkaar gekomen. We proberen onze samenwerking uit te breiden. Ook op bestuurlijk niveau. Regelmatig is er overleg met de kerkrentmeesters en de diaconieën. Diaconale acties zoals de *aktie vakantietas*, *Sam's kledingactie* en de acties voor de voedselbank worden samen gedaan. In het rooster voor 2024 zijn acht gezamenlijke diensten in gepland. Zo hopen we elkaar bijna maandelijks te ontmoeten.



Uw steun waard

Collecte opbrengsten in september 2023

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in de maand september 2023 € 166,40 op.

Tweede collecten

3 september	Werelddiaconaat Israël	€ 63,60
10 september	Stichting vrienden van Sravana	€ 88,00
17 september	Noodhulp Marokko	€ 32,00
24 september	Zending Syrië	€ 43,00



Uw gift overboeken

Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel:

U kunt uw gift ook overmaken op de rekening NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, o.v.v. collecte; hiervan is zoals gebruikelijk 50% bestemd voor diaconaal werk en 50% voor het beheer van de kerk.

Diakonie PGDO:

Wilt u geven aan één van de diaconale projecten? Dan kunt u uw gift overboeken naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diakonie PGDO o.v.v. het doel

Hartelijk dank!

7

Ontmoeten ~ Inspireren ~ Delen

in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Dremp't en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

De kunst van verbinden

Woensdag 8 november Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Kerk en de Ruimte in Hummelo



Op woensdag 8 november is er in de kerk van Hummelo een thema avond. De 'kunst van verbinden' staat centraal. Wat verbindt ons met elkaar? Wat hebben we in onze dorpen en in de regio Doesburg als verbindende factoren? Denk aan de volksfeesten en kermis in september, muziekverenigingen, zangkoren, sportverenigingen en kerken.

In een tijd, waarin individualisme groot is en minder mensen lid zijn van een vereniging zijn vormen van gemeenschap belangrijk. Doel van de avond is om op verschillende terreinen de waarde van verbinding te laten zien en met elkaar te delen. Rondom de volgende vragen:

Wat betekent het voor jou om betrokken te zijn bij ?

Hoe merk je dat mensen met elkaar verbonden zijn?

Is de mate van verbonden zijn in de loop der tijd veranderd?

Wat doen jullie om mensen betrokken te houden?

Tussen de sprekers door is er muziek en zang. Het koor Voix Là o.l.v Caroline Hendriks en een ensemble van de muziekvereniging Hummelo en Keppel o.l.v Niels Bloemendaal zullen medewerking verlenen.

De avond staat in een reeks van thema avonden over een actueel maatschappelijk thema en wordt voorbereid door ds. Elise Wijnands en ds. Karin Spelt.

Graag willen we deze avond ook vanuit de kerken delen wat de kerkgemeenschap voor ons betekent. We willen een aantal ervaringen uit de gemeente bundelen. Daarom zou het fijn zijn als gemeenteleden ons een mail sturen naar aanleiding van de volgende vragen:

Waarom ben je lid van de kerk geworden/gebleven?

Wat betekent het voor je om lid te zijn van de kerkgemeenschap?

Op welke momenten in je leven en op welke manier voel je de verbondenheid?

Is de mate van verbondenheid in de loop der tijd veranderd?

Reacties kunnen gestuurd worden naar Elise Wijnands (elisewijnands@kpnmail.nl) of Karin Spelt (karin.spelt@gmail.com)

De kunst van loslaten

Dinsdag 21 november Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Kerkhuis Burgemeester van Panhuysbrink 5 Hoog-Keppel



Omgaan met verlies

Loslaten hoort bij het leven. Ieder mens krijgt er mee te maken. Het hoort bij de fases van het leven. Het begint al als kind als je bijvoorbeeld van de basisschool naar de middelbare school gaat. Het loslaten van vriendjes waar je vaak mee speelde. Het afsluiten van de kindertijd en je weg vinden als jongere. Zo brengt elke overgang in het leven een vorm van verlies met zich mee. Er zijn ook heftige vormen van verlies en loslaten. Verlies van werk. Een echtscheiding. Verlies van gezondheid als je te maken krijgt met een ziekte. Verlies van een dierbare als iemand overlijdt.

Deze levenservaringen maken dat je het oude moet loslaten en een manier moet vinden om te leven in de nieuwe situatie. Deze heftige vormen van loslaten en verlies gaan gepaard met een rouwproces. En alle emoties die daarbij een rol spelen.

Deze avond zal ds. Karin Spelt iets vertellen over omgaan met rouw en verdriet. Zij zal daarbij de methode van rouwdeskundige Manu Keirse gebruiken. Hij spreekt over rouwarbeid en rouwtaken. Rouwen kost veel tijd en energie. De tijd zorgt niet dat je het verlies 'verwerkt', maar wat je doet met de tijd. Hij onderstreept ook dat ieder rouwproces uniek is. Ieder rouwt op zijn eigen manier en vindt de weg die bij hem of haar past.

Ook zal er deze avond aandacht zijn voor hoe wij mensen kunnen ondersteunen in een proces van verlies en loslaten.

Info en opgave bij ds. Karin Spelt (karin.spelt@gmail.com)



Predikant: ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •
Scriba: dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •
tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

Als ik naar de bergen kijk

In mijn mailbox vond ik een nieuw lied van de groep Sela. Het heet: Als ik naar de bergen kijk en is gebaseerd op Psalm 121: 1-2

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Als ik naar de bergen kijk,
het pad dat ik moet gaan,
dan voel ik mij een kwetsbaar mens.
Waar komt mijn hulp vandaan?

Als ik naar de bergen kijk,
de diepte van het dal,
dan voel ik mij een kwetsbaar mens.
Wie vangt mij als ik val?

Onze Heer die alles maakte,
de schaduw op ons pad,
blijft met ons verbonden.
Hij waakt bij elke stap.
Onze Heer die alles maakte,
beschermmer voor altijd.
Waar wij gaan en komen,
Hij blijft in eeuwigheid.

Wie wijst mij de weg omhoog
als mij het zicht ontbreekt?
Wie ziet mij als ik zoekend ben
naar wat mij richting geeft?

Wie gaat met mij door het dal,
het donkerst van de nacht?
Wie hoort mij als ik roep om hulp?
Wie geeft mij nieuwe kracht?

Onze Heer die alles maakte,
de schaduw op ons pad,
blijft met ons verbonden.
Hij waakt bij elke stap.
Onze Heer die alles maakte,
beschermmer voor altijd.
Waar wij gaan en komen,
Hij blijft in eeuwigheid.

- Ds. Elise



Bij de diensten

Zondag 22 oktober komt Herman Haan uit het verre Groningen aangereisd. Hem hoeven we niet te introduceren, populair als hij is in Hummelo. Op 29 oktober gaat pastor Mia Tankink uit Keijenborg voor en zij heeft het, na enkele keren voorgaan hier, voor elkaar gekregen ook al enigszins populair te worden. Op 5 november is de dankzondag met oogstuitstalling. Een vrolijke dienst waarin Jansje Ruiterkamp uit Vorden zal voorgaan. Zondag 12 november leidt ds. Elise Wijnands de gezamenlijke kerkdienst. We verwelkomen dan de gemeenteleden van Drempt & Oldenkeppel. Op 19 november komt pastor Rien Baauw uit Wichmond. Deze zondag sluit het kerkelijk jaar af.

Koster/organist

22 oktober: Chris Vrogten/Ap Addink
29 oktober: Jan Hagenbeek/Frans Konincks
5 november: Gerrit Minkhorst/Joop Agelink
12 november: Ab de Vries/Broer de Boer
19 november: Leida Wenneker/Atze Douma

Uitgangscollectes

22 oktober: Stichting Shehata Tanzania
29 oktober: plaatselijk diaconaal werk
5 november: Stichting Diva dichtbij
12 november: orgelfonds
19 november: plaatselijk diaconaal werk



Bloemengroet

Zondag 10 september werden de bloemen bezorgd bij de familie Langeler aan de Hessenweg. Mw. Evelien Bruil (Dorpsstraat) kreeg bloemen op 17 september. Zondag 24 september ging de bloemengroet naar mw. Plant aan de Hessenweg en op 1 oktober werd dhr. Rimmelink Sr (Priesterinkhof) met bloemen bedacht.

Dameskrans

Op donderdagmiddag 19 oktober komen we weer bijeen in dorpshuis De Ruimte van 2 tot 4 uur. Deze middag zal Johanna Oortgiesen dialect lezen. Op donderdagmiddag 16 november houdt oud-notaris Cees Doppenberg een lezing met als titel: "Op de thee bij mr. D." Eveneens van 2 tot 4 uur. Op beide middagen zijn gasten van harte welkom.



Gift

Uit de wijk van Han van Zadelhoff is er op 1 oktober een gift afgegeven van € 20,00 voorafgaand aan de kerkdienst. Wij danken u hartelijk daarvoor!

Kerstmarkt zaterdag

16 december 2023

10.00 – 16.00 uur

in en om de kerk

Groen gezocht

Voor het maken van de kerstbakjes, kerstkransen en kerstgrafstukken is ook dit jaar weer veel groen nodig. Heeft u geschikt groen zoals: coniferen, dennentakken, hulst, klimop of struiken met bessen? Neem dan contact op met Cecile Willems, bereikbaar op telefoonnummer 0314 – 384152 of 06-18244476. Cecile maakt graag met u een afspraak voor een ophaal- of aflevermoment.



In memoriam

*** 27 mei 1932 Janny Bouman-Schuurman † 3 september 2023**

“Onze moeder, onze lieve oma en omama is begonnen aan haar laatste reis. Gelukkig hebben we onze mooiste herinneringen nog met haar kunnen delen. En we hebben haar onze liefste wensen als bagage meegegeven.” Deze woorden staan op de rouwkaart van Janny.

De bagage die Janny aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heeft meegegeven hoorden we in de dankdienst voor het leven. Nadrukkelijk een dankdienst, want dankbaarheid overheerste in het leven van Janny. Opgegroeid op een boerderij, hard mee werken op het bedrijf, zorgen voor haar jongere broertjes en zusjes, het huishouden runnen, omdat haar moeder vaak ziek was; Janny deed het allemaal, want het moest gebeuren, maar ze ging veel liever naar school. Wat vond ze het erg dat ze de school niet mocht afmaken, “meisjes hoeven geen vak te leren,” oei dat was niet eerlijk. Het was dan ook hierom dat haar kinderen alle kansen moesten krijgen om een goede opleiding te volgen. Janny trouwde met Gijs, ze settelden zich in Laag-Keppel waar Gijs boswachter werd. Verhuisd werd er regelmatig: van de koetsierswoning, naar de Leviet, naar hun eigen huis ook in Laag-Keppel. In deze periode werden Grietje, Kees, Willem en Evert-Jan geboren. In 1975 werd Gijs predikant in Lobith, de omgeving wende niet, blij waren ze dan ook toen ze weer naar hun eigen huis in Laag-Keppel konden terugverhuizen. Toen werd Gijs predikant in Okkenbroek, dit was een fijne tijd! Na zeven jaar verhuisden ze weer terug naar hun geliefde huis in Laag-Keppel. De gezondheid van Gijs was zo verslechterd dat werken niet meer ging. In 1990 is Gijs overleden, Janny heeft heel veel steun van haar kinderen, familie, vrienden en burens gekregen. Wat was ze hier ook dankbaar voor en ze pakte het vrijwilligerswerk op: Rode Kruis, de Zonnebloem en in Den Ooiman. En wat had ze het ook op de verschillende koren waar ze lid van werd naar haar zin! Een nare val maakte dat Janny afhankelijker werd van anderen, iets wat ze natuurlijk moeilijk vond, maar ook hier kwam haar drive naar boven: kom op, moed houden en probeer er weer wat van te maken. Mede door de zorg en aandacht vanuit de buurt lukte het Janny om zelfstandig te blijven wonen. Wat genoot ze nu ook extra van haar tuin. Het huis waar Gijs en Janny zich zo thuis hebben gevoeld had de naam: De Nachtegaal. Een nachtegaal is een klein onopvallende beestje dat de sterren van de hemel zingt. Overdag en 's nachts kunnen we het gezang horen. Zo doorbreekt zijn lied de nacht om je te helpen licht te vinden in donkere tijden. Na elke nacht komt immers een nieuwe dag! In de dankdienst in de kerk van Hummelo hoorden we het lied: Hark Hark My Soul, in een opname van het koor waarin Janny zelf ook meezong. Hoor hoor mijn ziel, dit vertrouwen had Janny: God zorgt voor onze ziel. We begeleidten Janny naar haar laatste rustplaats naast Gijs op de begraafplaats bij de kerk in Hoog-Keppel.

Bidden we dat de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die Janny in het hart hebben gesloten, de mooie herinneringen aan Janny in hun bagage blijven dragen.

- Ds. Elise Wijnands





Herfstschilder

**De schilder
heeft op zijn palet
een buiteling
aan kleuren
bij elkaar gezet**

**bruinen
rood
en
okergelen
wil hij uitbundig
met mij delen**

**bruinen
rood
en
okergelen**

**mijn oog
verliest zich
in het bladerdak
meester-schilder
in zijn vak**

Oeke Kruythof

Nieuws van de diaconie

Vanwege een Oecumenische kerkdienst op 8 oktober in Doesburg hebben we 1 eindcollecte voor deze maand.



22 oktober Stichting SHEHATA Tanzania

Rina van Strien van de Protestantse Gemeente Rijnwaarden draagt haar werkzaamheden voor deze Stichting over en heeft het onderstaande geschreven:

"Lieve mensen, In het bestuur van de stichting Shehata, (Helping Hands to Tanzania), heeft een verandering plaatsgevonden, mijn dochter Päivi Hagedoorn heeft in het bestuur plaatsgenomen. De bedoeling is dat zij mijn opvolger wordt, ik blijf nog enige tijd aan om haar wegwijs te maken. Verder bestaat het bestuur uit Dirk Koolmees en Ben de Jong. Päivi heeft de familie Sikawa, Titus en Mandomi en de al volwassen kinderen, die met elkaar de uitvoerders van het werk voor de Stichting vormen, diverse malen ontmoet. Velen van U hebben Titus en Mandomi ook ontmoet toen ze hier in 2014 waren. Zoals U allen zult begrijpen, kunnen wij als Stichting zelf persoonlijk moeilijk hulp bieden aan kinderen en volwassenen die erg dringend hulp nodig hebben. Wij wonen veel te ver weg en hebben geen zicht op de noden. Wij zijn weer heel blij dat onze kerk de opbrengst van de Dankdag van het Gewas in oktober weer aan onze Stichting zal gunnen. Wij zullen iedere cent besteden om te proberen de noden die door diepe armoede in Tanzania zijn ontstaan, te verzachten of op te lossen. Vooral door scholing krijgen mensen kansen om hun eten zelf te kunnen verdienen. Hartelijk danken wij U allen voor geld en moeite om dingen te verkopen."



SAM's kledingactie voor mensen in nood is ook dit jaar weer een succes geworden. Wij hebben 94 zakken vol goederen kunnen inleveren. Elk jaar weer zet de IKC "De Woordhof" de deur hiervoor wagenwijd open. De Diaconie van DHK&Hummelo bedankt iedereen die hiervoor de goederen heeft gegeven. De opbrengst komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in Kamuli (Oeganda)

Wilt u deze diaconieprojecten financieel steunen?

Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer van de diaconie door uw bijdrage direct over te maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Bij voorbaat hartelijke dank!

Ten slotte,

een hartelijke groet van vanuit de Hummelose kerkenraad.

Predikant: vacant • • •

Scriba: dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •

Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •

Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 • **Website:** wichmond.protestantsekerk.net •

Koster: mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

Leven vieren in de Dorpskerk

Op zondag 12 november tellen we de 24ste na Pinksteren. De kleur is groen. Groen duidt op groeien, bloeien en vrucht dragen. De dichter van een lied zingt: "God zij geloofd in elk seizoen, Hij maakt het aardse leven groen!"

We lezen Deuteronomium 24:17-22 en Lukas 14:1, 7-14. De Bijbel is feitelijk een bibliotheek van boeken. Ieder geschrift heeft een ontstaansgeschiedenis. Om u een idee te geven, sta ik stil bij het vijfde bijbelboek. Deuteronomium heeft minstens drie bewerkingen ondergaan voordat het in de lijst van bijbelboeken werd opgenomen, terwijl verschillende onderdelen zoals de tien geboden, het lied en de zegen van Mozes een nog langere voorgeschiedenis hebben. De meeste bouwstenen voor Deuteronomium zijn aangedragen door priesters, leraren en profeten die, ná de val van het noordelijke tienstammenrijk, onder druk van de Assyriërs, naar het zuidrijk Juda waren uitgeweken en een onderkomen hadden gevonden in Jeruzalem. Het ligt voor de hand om te denken aan de regeringsperiode van koning Hizkia, zo ongeveer 700 vóór Christus. Hizkia probeerde een reformatie op gang te brengen die een opbloei van het godsdienstig leven teweeg bracht. U leest daarover in 2 Koningen 18 en 2 Kronieken 20. Toen zijn zoon Manasse het bewind overnam, draaide deze de klok weer terug en gold Deuteronomium als "ongewenst". Het boek werd in zijn eerste redactie goed opgeborgen en waarschijnlijk met medeweten van enkele tempelautoriteiten in een offerkist in de tempel verstopt. Daar bleef het liggen, totdat het, tijdens de restauratie van de tempel ten tijde van koning Josia, werd herontdekt (2 Koningen 22 en 2 Kronieken 34). Het boek werd van beslissende betekenis voor het geestelijk leven in Juda.

Van ongeveer 580 – 520 voor Christus werd het Joodse volk gedwongen in Babel als balling te verblijven. In die tijd bleken de vruchten van de reformatie van Josia door te werken. Bestudering van Deuteronomium deed de ballingen beseffen dat de toekomst staat of valt met de belijdenis dat de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de Bevrijder uit Egypte, een enig God is: uniek, en voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. Op de achtergrond speelde steeds de vraag: hoe heeft het zover kunnen komen dat we alles kwijt raakten: het beloofde land, de tempel, mensen elkaar. Hoe kon het gebeuren: de ballingschap. Deuteronomium houdt gelovige mensen tot op vandaag de dag een spiegel voor.

We vieren in deze dienst ook het avondmaal. In brood en wijn proeven we het nieuwe leven dat God ons wil schenken: vergeving, vrede met jezelf en met elkaar, een nieuw begin. Gods toekomst als moederschoot voor ongekend leven.

Welkom in deze dienst van Schrift en Tafel!

Wim Blanken, gastvoorganger



Kerkdienst in de streektaal

Zondag 17 september ging dhr. Jan Leijenhorst voor in een kerkdienst in onze eigen streektaal. Een mooie dienst met schriftlezingen over Abraham die wegtrok uit zijn vertrouwde omgeving, vertrouwend op God, en de gelijkenis van de zaaier.

Niet zo makkelijk om in de streektaal te lezen en te zingen want dat doen we bijna nooit.

Gelukkig wel allemaal bekende melodieën. Omdat de streektaal voor velen van ons wel de dagelijkse spreektaal is komt het zo wel heel dichtbij. Je zou kunnen zeggen: voor de Reformatie ging in de kerk alles in het Latijn, een taal die de gewone mensen niet konden verstaan. Met de Reformatie kwamen er bijbels in de landstaal: Luther vertaalde de bijbel in het Duits, en in Engeland verscheen de King James bijbel in de Engelse taal.



Bij ons kregen we de Statenvertaling en een bijbel in die vertaling ligt iedere zondag geopend op de liturgietafel. Gekregen bij het afscheid van onze eerste predikant ds Mol. Maar het Nederlands is niet de taal die wij in de Achterhoek dagelijks spreken. Prof. Anne van der Meijden vertaalde de Bijbel in het Twents, en inmiddels zijn er ook delen van de Bijbel en liederen vertaald in onze streektaal. Je zou het onfatsoenlijk kunnen vinden om God met 'I'J' aan te spreken, waar we in het Nederlands niet 'jij' gebruiken maar 'U'. Dat komt omdat we in onze streektaal die twee vormen niet kennen, alleen maar 'I'J'. Wat misschien ook niet iedereen weet: het Frans kent wel beide vormen: U = vous, jij = tu, maar in de Franse kerkdiensten wordt God met 'tu' aangesproken. Kerkdienst in de streektaal, het was bij ons niet de eerste keer, en zeker voor herhaling vatbaar, en dat gaat ook gebeuren.

Op deze website <https://www.dialectenreligie.nl/karkdeensten/> is te vinden dat Ds. Gerrie Zemmeling op 16 juni 2024 bij ons hoopt voor te gaan in een dialectdienst. Wel jammer dat niet iedereen onze streektaal goed verstaat.

-Ep Heuvelink



LIED 216

1 Dit is ne mor - gen as ooit den aer - sten,
Flui - ten - de geet - lings meldt het in koor.
Dank veur het zin - gen, dank veur den mor - gen,
bei - de ont - springt der ni'j an het woord.

Lied 216 vers 1 in de streektaal

Kasteelconcert Com Cobre

Er wordt wekelijks met veel enthousiasme gerepeteerd aan een gevarieerd programma voor het aankomende concert in kasteel Hackfort.

Dit kasteelconcert vindt plaats op zondag 29 oktober om 15 uur in de van Westerholt zaal onder leiding van Henk Vrugink. Tijdens dit concert wordt u verrast met een gastoptreden van doedelzakspeler Peter ten Dijke. Bent u benieuwd en wilt u graag komen luisteren? Kaarten zijn verkrijgbaar voor €10,- per stuk bij Jan en Anja Schieven (06-29478325).

Oecumenische Vrouwengroep

Op **dinsdag 7 november** 2023 gaan een aantal leden van onze vrouwengroep op bezoek bij "vrouwen voor elkaar" in Deventer.

De Stichting Vrouwen voor Elkaar is een multiculturele groep vrouwen die al 29 jaar bestaat (sinds 1994). Zij hebben in de jaren bewezen dat zij veel vrouwen hebben geholpen.

In plaats van alleen achter de schermen hard te werken met zijn allen, willen zij dat deze vrouwen meer in beeld kunnen komen. Meer in social media, pers, krant, t.v. etc. Wekelijks op de dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur organiseren zij participatieactiviteiten op gebied van talentenontwikkeling, taalontwikkeling en empowerment. Deze om de vrouwen van verschillende culturele achtergronden het beste op gebied van taal, empowerment te versterken.

Zo kunnen deze vrouwen ook andere vrouwen inspireren en bemoedigen.

De vrouwen die er klaar voor zijn, mogen met hun talenten ook andere vrouwen inspireren door middel van het verzorgen van workshops of zichzelf als sprekers opgeven. Zij willen hen de mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen/ontplooiën door public relations en empowerment cursussen (externe partijen).

Op **woensdag 15 november** komt Dolf Ruesink. Hij is oud journalist en neemt ons met verhalen en beelden mee terug in de tijd van de jaren 50-60. Wij gaan zien welke mooie herinneringen boven komen uit die tijd



Op **woensdag 22 november** gaan wij aan de slag om kerststukjes te maken. Anja Langwerden en Elke ter Maten zullen ons vast goed adviseren hoe dit moet.

We beginnen de avond om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat in gebouw Withmundi achter de kerk de koffie/thee klaar.

Gasten zijn altijd welkom.



De bloemengroet in de maand september

- 3 september Familie van mw. M. Bosman-Veenstra, dhr. J. Tjoonk en dhr. B. Steege
- 10 september Mw. W. Loman-Tuitert en de Familie Onstenk-Wullink.
- 17 september Familie Kl. Haneveld-Tjoonk en de familie Meulenbeek-Kl. Haneveld
- 24 september Familie van dhr. H. Jansen, dhr. I. ten Dijk en mw. D. Berenpas.

Stukje van de diaconie

In augustus mochten wij in totaal €169,- aan collecte-opbrengst ontvangen en €30,- voor bloemengeld.

In Oktober collecteren wij voor het Passion.

In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt Het Passion.

In onze boerderij bieden wij een tijdelijke opvangplek aan dak- en thuislozen en verslaafde medemenssen. Gestrest van het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen onze gasten bij Het Passion op adem. Onze begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen hen de draad van het leven weer op te pakken. Gastvrij, betrokken, ontspannen en gericht op de toekomst.

Richting een plek om te wonen.

Omdat wij geloven dat iedereen meetelt. Altijd.

-De diaconie



Akapella, mét pianobegeleiding!

Zoals u misschien is opgevallen tijdens de afscheidsdienst van ds. Tim Wiersum, worden wij met ons koortje sinds enige tijd begeleid door Ron Holtslag op piano.

Wij zijn heel blij dat we hem bereid gevonden hebben, om met ons nieuw repertoire in te studeren en dat hij ons zo mogelijk, ook wil begeleiden wanneer we in de kerk zingen.

De eerstvolgende keer zal dat op zondag 5 november zijn.

Hoewel we onze naam hierdoor geen eer aan doen, is het voor ons een mooie kans om makkelijker nieuwe nummers aan te leren en uit te voeren.

Wij waarderen zijn inbreng en zijn bewonderingswaardig geduld met al die kwebbelende dames dan ook zeer en hopen op verdere samenwerking in de toekomst.

-De dames van Akapella.



Wat wij nog niet hadden gemeld, maar zeker niet onbelangrijk, is de opbrengst van de bakwedstrijd.

Deze bedroeg maar liefst **€ 250,-** en wordt verdubbeld door de diaconie voor **het Vergeten Kind**. Nogmaals dank aan een ieder die daar aan heeft bijgedragen!

Om te onthouden:
De **Vrijwilligersavond** op
27 oktober om 20.00 uur.
Een persoonlijke uitnodiging volgt.

Oliebollenactie
zaterdag 4 november
tbv. het onderhoudsfonds van de
Protestantse Kerk Wichmond.
De oliebollen zijn altijd heerlijk en
worden warm aanbevolen door de
bakkers en venters.
Koop daarom allen!!

Bronckhorsterkerkdag

Op 1 oktober hebben we onze eerste Bronckhorsterkerkdag gehouden, en we kunnen stellen, dat het een enorm succes is geweest, met een overvolle kerk.

De gezamenlijke viering vond plaats in de Remigijskerk te Hengelo.

Voorgangers waren Ds. Rineke van den Berg en Hubertien Oostdijk m.m.v. een koor bestaande uit koorleden uit verschillende dorpen.

De lectoren uit de 5 gemeentes lazen om beurt: De tien geboden anders gezegd.

De Lezing Gen.2: 8-25 werd in het dialect gedaan door Gert Hiddink uit Steenderen

Er was uit ieder dorp een diaken, de collecteopbrengst was bestemd voor de voedselbank, deze bracht €465,53 op + €85,- via SKG collect. De uitgangscollecte was bestemd voor de rampgebieden in Marokko en Libië en bracht €373,75 op +€25,- via SKG collect.

Na afloop een gezellig koffiedrinken, om elkaar beter te leren kennen. Ook was er een quiz: Wie weet een andere naam voor Cluster D. Hebt U een idee, meldt dit dan bij uw scriba Samen gevat is dit zeker iets om te herhalen.

-Tineke ten Dijk



Under the Tuscan Sun (2003) Romantiek, Komedie

Frances probeert na een mislukt huwelijk haar leven te ordenen en vertrekt naar Italië. Ze besluit impulsief een villa aan te schaffen en zodoende een nieuwe start te maken met haar leven.

23 oktober om 13.30h in de Pastorie

Frances (Diane Lane) is schrijfster en recensent en woont in San Francisco met haar man. Als haar man haar plotseling verlaat voor een jongere vrouw en haar met schulden achterlaat waardoor ze haar huis moet verkopen, stort haar wereld in. Haar beste vriendin Patti (Sandra Oh) en haar partner kunnen door de zwangerschap van Patti niet de geplande reis naar Toscane maken en geven Frances deze reis cadeau. Tijdens de reis in Italië rijdt de bus langs een oud huisje in Cortona, genaamd 'Bramasole'. Frances loopt naar binnen, wordt verliefd op het huisje en koopt het. Hoewel ze in het begin erg moet wennen aan de Italiaanse cultuur, keuken en vooral mannen begint ze langzaam weer een leven op te bouwen samen met de hulp van de makelaar Senor Martini, nieuwe vlam Marcello en excentrieke Engelse vriendin Katherine.

Wanneer Patti ook nog voor de deur staat omdat haar vriendin toch geen kindje wilde en ze bevalt in Italië, is haar leven weer gevuld en compleet.

[Voor informatie, Tineke ten Dijk tel 0612453851](tel:0612453851)



De kinderen Muis sluipen naar het kinderhoekje van de kerk, op zoek naar knutselspullen. Ze willen een slinger maken voor Kik, voorierendag. 'Papier hier!' roept Florans en trekt een paar vellen uit de kast. 'Goed zo!' roepen haar broers, 'Nu de verf en de kleurtjes!' Ricardo duwt tubes verf en een bol draad van de plank. Gino gooit kwasten naar beneden en een pakje viltstiften. Ze sjouwen de buit naar huis. 'En nu,' zegt Florans, 'gaan we herfstbladeren maken. Voor de slinger.' Ze beginnen. Het is moeilijk! Wat voor vorm heeft een blad? Hoe lopen de lijnen? Waar zit het steeltje? Het moeilijkste is het uitknippen met hun tanden. Eindelijk hebben ze een blad af. Het wordt aan de draad gehangen.

De muizen zuchten. 'Het lijkt nergens op. Het moet beter. En we moeten er nog zéker tien maken. Of twintig.' Florans roept: 'We hebben een vóórbeeld nodig!' en ze trippelt weg. Even later komt ze terug met een prachtig esdoornblad. 'Kijk, zó moet het!' IJverig tekenen de muizen het blad na. Het blijft ontzettend moeilijk. Dan kijkt Florans op. 'Jongens. Het is niet moeilijk! Het is heel EENVOUDIG! Kom!' Ze rennen achter haar aan en komen terug met pootjes vol esdoornbladeren, geel, groen, rood, klein en groot. Elk blad krijgt een gat. En de volgende dag wordt Kik wakker met een prachtige slinger boven zijn hoofd. En in het muizenhol hangt er ook een.



Versje

Francesco is de zoon van een koopman in stoffen. Zijn vader verdient heel veel geld, dat is boffen. Francesco werkt mee, hij is rijk, hij is knap en gaat elke avond met vrienden op stap. Op een dag krijgt Francesco een helder gevoel: mijn leven is leuk zo, maar wat is mijn doel? Hij trekt de natuur in en schuilt in een kerk. Plots hoort hij: 'Franciscus, dit wordt jouw werk. Hij kijkt op. Het kerkje is oud en kapot. 'Dit kerkje herstellen! Dat doe ik voor God!' Zijn ouders, zijn buren, iedereen is verwonderd, dat vrolijke Frans zich heeft afgezonderd en alle dagen maar druk loopt te sjouwen, met balken en steen om de kerk te herbouwen. Maar hij straalt van geluk, dat ziet iedereen. Zijn vrienden gaan helpen, een voor een.

En zo heeft Franciscus Gods kerk hersteld, door dankbaar te leven in het vrije veld, in een simpel habijt zonder luxe en bladgoud. Hij koos voor de Heen voor de liefde en eenvoud, zoals Jezus gevraagd had vanaf het kruishout.



Uit de Bijbel

Franciscus van Assisi nam een voorbeeld aan deze woorden van Jezus: 'Neem geen zak geld, geen extra kleren en schoenen mee, en laat je niet afleiden onderweg. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 'Vrede voor dit huis!' Lucas 10

